

Elektrik Okudu, Bilgisayar Öğretiyor

Mustafa Tuncel, “Bizim neslin şanssızlığından olacak, üniversite hayatımız da lise hayatımız gibi Deniz Gezmiş olayları nedeniyle epey çalkantılı geçti” derken; bu kadar olayın içerisinde başarılı olup, nesil olarak topluma faydalı kişiler olmayı başarabilmeyi öğretmenlerine borçlu olduklarını söylüyor

“Yeni teknolojiyi takip çok önemlidir” diyen EMO’nun 7’nci Başkanı, “Elektrik ve bilgisayar bir birinden ayrılamaz. Elektrik mühendisi arkadaşlar çok iyi bilgisayar bilmelidirler”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) altında faaliyet gösteren odalardan biri olan Odamız “Elektrik Mühendisleri Odası, 1969 yılında “Elektrik – Makine Mühendisleri Odası”nın bir parçası olmuştur. Makine Mühendisleri Odası’nın ayrı bir Oda kurması sonrasında 7 Mart 1971 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulla şimdiki halini alan Odamızın o günkü şartlarda üye sayısı çok azdı. Bu nedenle o dönemde oluşturulan EMO Yönetim Kurulu, dönüşümlü olarak birer yıl başkanlık yapıyordu. 1976-1977 yılları arasında EMO Başkanlığı görevi yapan Mustafa Tuncel de bu dönüşümlü başkanlık yapanlardan biri olmuştur.

“Benim başkanlık yaptığım dönem için ‘Neler yapıldı?’ diye sormayın. Çünkü çok kısa bir dönemdi ve zaten Yönetim Kurulu aynı üyelere dönüşüyordu” diyen Mustafa Tuncel ile sohbetimizi Eziç Lefkoşa Restoran’da



gerçekleştirdik. Röportaj için Mağusa’dan gelme durumunda bıraktığımız Tuncel’i ağırlamak için seçtiğimiz mekan, meğer onun devamlı mekanlarından biri imiş.

EMO’nun 7’nci Oda Başkanı unvanına sahip Mustafa Tuncel, 5 Nisan 1948 tarihinde Lapta’da doğdu ve ilkokulu da burada tamamladı.

O günleri anlatırken, “İlkokulun başlangıcına kadar geçen hayatım birçok haylazlıklarla dolu olarak geçti. İlkokula başlamak beni epey terbiye etti. Bugünkü yaşam koşullarına ulaşmamda, ailemin yanında ilkokul öğretmenlerimin de büyük payları vardır. Bu bakımdan kendilerine müteşekkirim” diyor Mustafa Tuncel.

1960- 63 yılları arasında Lefkoşa’da Bayraktar Ortaokulu’na devam etmiş ve bu okuldan 1963 yılında mezun olmuş. Aralık 1963 tarihinde Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) I. Sınıf öğrencisi idi ve 21 Aralık 1963 günü LTL avlusunda üzerine ateş açılan öğrenci gurubunda bulunuyordu.

“Bu olaydan sonra okulumuz tatil edildi ve bu tatil Eylül 1964 tarihine kadar sürdü. Okul yeniden açıldıktan sonra Lise I. sınıfı derslerine

devam ettik ve bu dersleri Ocak 65 tarihine kadar tamamlayabildiğimiz kadarıyla tamamladık. Lise II. sınıf derslerini ise, Ocak 1965 – Haziran 1965 arasına sıkıştırdık. Bu şekilde sene kaybetmemiş olduk. Bu arada Ocak 1965 yılında tüm arkadaşlarım gibi ben de mücahit ordusuna katıldım.”

Mustafa Tuncel, Lise III. Sınıfını normal süresi içinde (Eylül 1965 – Haziran 1966) mücahit olarak tamamladı. Haziran 1966 tarihinde LTL'den mezun oldu. “Ancak giriş imtihanını kazanmış olmamıza rağmen Mücahitlik görevimiz nedeniyle o yıl üniversiteye gidemedik. Üniversiteye ancak 2 yıl sonra Ekim 1968 tarihinde gidebildik.”

1968 – 1972 yılları arasında Ankara'daki Orta



Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Mühendisliği Bölümü'ne devam eden Tuncel, “Bizim neslin şanssızlığından olacak, üniversite hayatımız da lise hayatımız gibi Deniz Gezmiş olayları nedeniyle epey çalkantılı geçti. ODTÜ, 12 Mart 1971 tarihinde tatil edildi ve Eylül ayına kadar tatilde kaldı. Eylül ayında okul açıldıktan sonra ise, Temmuz 1972 tarihine kadar kesintisiz 3 sömestri ders programı uygulaması yapıldı.”

Bu kadar olayın içerisinde başarılı olup, nesil olarak topluma faydalı kişiler olmayı başaramışlarsa, bunu kendilerine eğitimin temelini veren öğretmenlerine borçlu olduklarını söyleyen Tuncel, onlara teşekkürü de büyük bir borç olarak görüyor.

Kesintisiz 3 sömestrik bir ders programını takip ettikten sonra 15 Temmuz 1972 tarihinde mezun olan Mustafa Tuncel, 1972 – 1975 tarihleri arasında Ankara'da tıbbi cihaz mümessilliği, satış ve servisi yapan bir firmada satış ve servis mühendisi olarak görev yaptı. “Bu işimi çok sevdim çünkü yurt içi ve yurt dışı sık sık seyahati gerektiriyordu ve beni bugün hala daha ilgiyle takip ettiğim tıbbi cihaz teknolojisi ile haşır neşir etmişti.”

Temmuz'1974 sonrasında, Kıbrıs'ta oluşan yeni düzen içinde Ankara'da edindiği tecrübeleri uygulayabilmek ve daha da geliştirebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı'nda çalışmak için müracaat eden Mustafa Tuncel'in müracaatı kabul edilmiş ve Eylül'1975 tarihinden itibaren Kıbrıs'ta Sağlık Bakanlığında göreve başlamış. “Sağlık Bakanlığı'na yaptığım müracaat kabul edilmemiş olsaydı adaya dönmeyip, Ankara'daki işime devam edecektim. Çünkü tıbbi cihaz teknolojisi ile ilgili uygulamaları içermeyen bir alanda çalışmak istemiyordum.”

1977 yılında Lapta sakinlerinden Zalihe ve Süleyman Uluman çiftinin ikinci kızı Sermin ile evlenip Lefkoşa'ya yerleşen Mustafa Tuncel, 1991 yılında Sertunç isimli bir çocuk sahip oldu.

Mustafa Tuncel, 1978 yılında tamamlanarak





hizmete sokulan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin yeni tıbbi cihazlarla donanımında aktif rol oynadı. Sonrasında bu cihazların tamir ve servis işlemlerini sürdürdü.

Eylül'1979 ayında Amerikan Hükümeti'nden aldığı "Fulbright Bursu"ndan yararlanarak Biotıp Mühendisliği dalında "master" yapmak üzere Amerika'ya gitti. Virjinya (UVA) Üniversitesi Biotıp Mühendisliği Bölümü'ne devam etti. "Master çalışmalarımı 1,5 yılda tamamlayarak, Aralık'1980'de Kıbrıs'a dönerek Sağlık Bakanlığı'ndaki işime devam ettim."

1986-87 yıllarında Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne bilgisayarlı tomografi cihazı alımı için girişimde bulunmuş reddedilmiş; buna rağmen 1988 yılında yeniden müracaat edilmiş, bu kez kabul edilmiş ve en pahalı cihaz satın alınmış. Mustafa Tuncel, GH 9800 model tomografi cihazını hala unutamadı. Tabii bu cihazın 10 sene kullanılmadığını da.

Mustafa Tuncel'e göre, teknik servis eğitimleri üniversite kadar önemli ve önemsenmeli. Nitekim kendisinin katıldığı teknik servis eğitimleri kendisini o kadar etkiledi ki, elektrik mühendisi olmasına rağmen şu anda bilgisayar öğretmenliği yapabiliyor.

6 kardeş olduklarını belirten Tuncel, 6 kardeşten 5'inin (3'ü elektrik mühendisi, 2'si inşaat mühendisi) mühendis olduklarına dikkat çekiyor. "Babam o dönemde bizleri nasıl okuttu hala merak ediyorum. Ona müteşekkirim."

Tekrar üniversiteye gidecek olsa, yine elektrik mühendisliğini seçeceğini belirten Tuncel, bu arada anılarında bir gezintide buluyor. "Lapta'ya ilk elektrik direkleri çekilirken, hiç unutmam çok etkilenmişim. Elektrik mühendisliğimi bu kadar sevmemde en büyük etken, o günkü çalışmaları



izlemiş olmamı" diyen Tuncel, elektrik mühendisliğinin matematik ve fizik sevenler için ideal olduğunu vurguluyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan 1989 yılında emekli olan Tuncel, 1989 - 1993 yılları arasında Lefkoşa'da değişik özel sektör şirketlerinde çalıştı. 1993 yılından beridir Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)'nde, Bilgisayar Teknoloji Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak hizmet veriyor.

Halen DAÜ'deki görevi nedeniyle eşi ve oğlu ile birlikte Mağusa'da ikamet ediyor.

"EMO'nun bugünkü performansından çok memnunum" diyen Mustafa Tuncel, Mağusa'da ikamet etmesi nedeniyle Oda faaliyetlerine katılmadığından dolayı ise çok üzgün. Emekli olduğu zaman bu tür faaliyetleri takip etmeye özen göstereceğini belirten Tuncel, "EMO'yu bizlerden çok öteye götürdüler" diyerek, kendisinden sonra görev yapan EMO başkanları ve yönetim kurulu üyelerine övgüde bulunuyor.

Amerika'da katıldığı eğitim kurslarının birinde, kendisine elektrikli bir cihazın içerisinde çarpma işlemlerini hızlandıracak elektronik devre dizaynı görevi verilmişti ki, bu görev onun yaşamını değiştirmiş. "Bugün bilgisayarlar çok gelişti, çok hızlandı. Ancak, o günkü çalışma bizler için çok büyük bir öneme sahipti."

"Genç ve yeni arkadaşlar, bu istek ve tempoda yollarına devam etsinler. Yeni teknolojiyi takip çok önemlidir. Elektrik ve bilgisayar bir birinden ayrılamaz. Elektrik mühendisi arkadaşlar çok iyi bilgisayar bilmelidirler."